

Keuzeteksten voor de doopliturgie

Inleiding

Naar aanleiding van de nieuwe diocesane beleidsvisie over de kinderdoop (januari 2011) heeft de Diocesane Werkgroep Doopsel diverse materialen ontwikkeld ter ondersteuning van doopheren en doopcatechisten.

Wanneer de ouders van een dopeling aangeven dat zij bereid zijn om in samenspraak met de doopheer een doopviering op te stellen, dan kunnen zij gebruik maken van de onderstaande bundel met keuzeteksten.

Deze bundel en de andere ontwikkelde materialen zijn te vinden op: www.ccv.be/brugge - materiaal - doop.

De bundel met keuzeteksten is opgebouwd aan de hand van de volgende 'orde van dienst'.

De orde van dienst voor de kinderdoop

A. *Opening van de dienst*

- | | |
|---------------|-------|
| 1. Welkom | p. 3 |
| 2. Naamgeving | p. 7 |
| 3. Kruisje | p. 11 |

B. *Dienst van het Woord*

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 4. (Inleiding op de Bijbellezing) | p. 14 |
| 5. Schriftlezing en homilie | p. 15 |
| 6. Voorbede | p. 15 |
| 7. Handoplegging | p. 18 |

C. *Doop*

- | | |
|---|-------|
| 8. Gebed om Gods Geest over het water | p. 21 |
| 9. Doopbelofte | p. 23 |
| - Belofte om 'op te staan' tegen het kwade | |
| - Belofte van ouder(s), peter en meter om met het kind gelovig op weg te gaan | |
| 10. Geloofsbelijdenis | p. 27 |
| 11. Doop met water | p. 30 |

D. *Symbolhandelingen die het doopsel verklaren en verduidelijken*

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 12. Zalving met heilig Chrisma | p. 31 |
| 13. Doopkleed | p. 34 |
| 14. Doopkaars | p. 36 |
| 15. Effeta: 'Ga open' | p. 38 |

E. *Slot van de dienst*

- | | |
|--------------------------|-------|
| 16. Onzevader | p. 41 |
| 17. Zegen | p. 44 |
| 18. Toewijding aan Maria | p. 46 |
| 19. Zending | p. 48 |

Keuzeblad, in te vullen door de ouder(s)

De bundel met keuzeteksten is te vinden op:

www.ccv.be/brugge - materiaal - doop - het doopsel van kinderen: beleidsvisie en materialen - keuzeteksten voor de doopliturgie

Bedoeling is dat u deze teksten doorneemt en per onderdeel van de doopliturgie een keuze maakt uit de opgenomen teksten.

Duid met een kruisje op het schema aan welke tekst u gekozen hebt.

Keuzetekst	1	2	3	4	5	6
Opening van de dienst						
Welkom						
Naamgeving						
Kruisje						
Dienst van het Woord						
(Inleiding op de Bijbellesing)						
Schriftlezing en homilie	bespreken met doopheer					
Voorbede						
Handoplegging						
Doop						
Gebed om Gods Geest over het water						
Doopbelofte						
Geloofsbelijdenis						
Doop met water	vaste formule					
Symboolhandelingen die het doopsel verklaren en verduidelijken						
Zalving met heilig Chrisma						
Doopkleed						
Doopkaars						
Effeta: 'Ga open'						
Slot van de dienst						
Onzevader						
Zegen						
Toewijding aan Maria						
Zending						

A. Opening van de dienst

1. Welkom ...

Keuzetekst 1:

Voorganger:

Welkom in deze doopviering.
Vandaag vieren we een belangrijk moment.
De ... van dit kindje zal met een korte tekst vertellen
wat dit doopsel voor de familie betekent.

Lid van de familie:

“Wij zijn zo fier, zo trots”, zei de papa.
“Ja”, zei ook de mama.
“Wij zijn zo blij met ons kindje
dat we het willen tonen
aan iedereen die ons dierbaar is.”
“Ja”, bevestigde de papa,
“en om die reden zijn we naar hier gekomen
om het ook aan God te tonen
en om Hem te vragen
of Hij naar ons kindje wil omkijken,
of Hij oog wil hebben voor ons kindje.
Vandaag en alle dagen.”

Voorganger:

God wil met dit kind op weg gaan
en ook wij willen dit kind
de weg van het geloof tonen.
Daarom zijn wij naar hier gekomen.

Keuzetekst 2:

Voorganger:

Welkom in deze doopviering,
de grote broer (zus) van het kindje dat vandaag gedoopt zal worden
wil zijn kleine broertje (zusje) kort vertellen
wat wij vandaag mogen beleven.

Broertje of zusje:

Lieve kleine broer (zus),
toen mama en papa zeiden dat jij zou komen,
kon ik bijna niet meer wachten
tot jij bij ons kwam wonen.
Vandaag wil ik jou,

samen met vele mensen,
het kerkgebouw tonen.
In de kerk zijn alle mensen broeders en zusters van elkaar
en ook Jezus,
onze grote broer in het geloof,
staat altijd voor ons klaar.
Vandaag krijg je wat water op je hoofd.
Bij het doopsel toont God ons
dat Hij in jou gelooft.
Vandaag zegt God tegen jou:
“ook al ben je nog zo klein,
Ik wil er altijd voor je zijn!”

Keuzetekst 3:

Voorganger:

Welkom ouders, peter, meter, familieleden en vrienden,
vandaag mag dit kindje ‘kind van God’ worden.
Tijdens deze doopviering wordt dit kindje opgenomen in de grote familie van christenen.
De ouders hebben N. en N. gevraagd om peter en meter te zijn.
Als vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschap
hebben zij de taak om samen met dit kind gelovig op weg te gaan.
Zo kan het kind leren
om steeds meer te gelijken op Jezus, onze Heer
en om steeds meer verbonden te leven
met onze broeders en zusters in het geloof.

Keuzetekst 4:

Voorganger:

De hedendaagse profeet ‘Kahlil Gibran’ zegt:
‘uw kinderen zijn uw kinderen niet.
Ze komen door u, maar zijn niet van u’.
Zo verwoordt hij
wat wij zo vaak zeggen.
Bij een geboorte wordt er gezegd
dat men een kindje heeft ‘gekregen’.
Ouders ervaren hun kind als een ‘geschenk’ – een Godsgeschenk – .
Vandaag willen wij ons richten tot God,
de Vader van het leven,
de Bron van ons bestaan.
We willen God danken voor dit nieuwe leven
en we willen Hem vragen
om dit kind
geloof en liefde te geven.

Keuzetekst 5:

Voorganger:

Van harte welkom in deze kerk.
De geboorte van een mens is wonderlijk.
Je hebt er amper woorden voor.
Je wordt er stil van.
Hier voel je iets van het grote mysterie.
Dit kind komt in ons midden als een geschenk van God, de Bron van alle leven.
Hij heeft ons dit kind toevertrouwd.

Ouders, peter en meter, jullie willen dit kind helpen in zijn groei naar volwassenheid.
En jullie kiezen ervoor om dit te doen vanuit het voorbeeld van Jezus.
Daarom nemen we dit kind vandaag op in onze gemeenschap.
We vragen God om dit kind nabij te zijn
zodat het kan uitgroeien
tot een mens van geloof,
een mens van hoop
een mens boordevol liefde.

Keuzetekst 6:

Familielid:

Lief kind,
eens was jij ...
een eindeloos verlangen,
een verre hoop,
een onvoltooide wens.
Jij was een droom
van geven en ontvangen:
geheim van eenheid tussen God en mens.

Lief kind,
nu ben jij ...
meer dan wij durfden hopen.
Jij bent een teken van liefde,
een vonk van gelovig vertrouwen.
Jij bent een wonder
dat wij vandaag willen dopen:
onze God wil zijn liefde ontvouwen.

Lief kind,
wie zal jij zijn?
Wat zijn jouw wensen?
Word jij een mens van geloof,
bewogen door grote dromen?
Waarheen jij ook gaat,
weet dat je mag thuiskomen
bij God en bij mensen.



Voorganger:

Welkom in deze viering.
Onze geloofsgemeenschap heet ook dit kind welkom in haar midden.
Samen willen wij gelovig op weg gaan.

2. Naamgeving

Keuzetekst 1:

Familielid of doopcatechist:

Een familielid of een vriend
spreek je niet aan met 'mevrouw' of 'meneer'
en ook een kind dat je kent,
noem je geen 'meisje' of 'jongen' meer.
Je zegt: "ik weet wie je bent,
dus ik spreek je aan
met je eigen naam."

Ook God zegt dit kind vandaag:
"wij kennen elkaar
en ik zie je graag.
Jij mag me 'Vader' noemen,
wat betekent dat ik er ben voor jou
en ik noem jou bij je eigen naam.
Zo toon ik dat ik van je hou."
God zegt dit kind:
"wij hebben een sterke band
en daarom staat jouw naam
voor altijd geschreven
in de palm van mijn hand."

Voorganger: Met welke naam zal jullie kind door het leven gaan?

Ouders: N.

Voorganger: N.
met deze naam
spreken God en mensen jou aan.
De grote familie van gelovigen
die jou nu bij name kent,
heet jou vandaag welkom
en zegt dat ook jij nu 'christen' bent.

Keuzetekst 2:

Voorganger: Welke naam hebben jullie gekozen voor jullie kind?

Ouders: N.

Voorganger: God en de kerkgemeenschap wil jullie kind met die naam aanspreken.
God zal die naam nooit vergeten.

Doopcatechist of familielid:

We kennen het allemaal:
gekraste namen in banken of bomen,
geschreven door geliefden

met grote dromen.
En we doen het allemaal wel een keer:
we schrijven een woord op onze hand
en telkens als we het woordje zien
herinneren we ons weer
wat we niet wilden vergeten.

God wil jullie een sterk teken van zijn liefde geven.
Hij heeft de naam van N.
in de palm van zijn hand geschreven.
Zo zal Hij altijd aan hem / haar denken,
hem / haar liefde en aandacht schenken.
God zegt ons vandaag:
“met die naam in mijn hand,
toon Ik dat Ik N.
op handen draag.”

Keuzetekst 3:

Doopcatechist:

Als je iemand voorstelt,
dan is het maar normaal
dat je ook zijn naam vertelt.

Vandaag zijn jullie hier
om dit kind
ook aan God en aan de kerkgemeenschap te tonen.
Jullie zeggen fier
hoe dit kind zal heten
en God belooft jullie
om die naam nooit te vergeten.
[God spreekt jullie kindje aan
en vraagt het kind
om zijn wegen te gaan.
En ook de gemeenschap van gelovigen
roept jullie kind bij zijn naam.
De kerkgemeenschap zegt:
“maak de naam ‘christen’ waar,
hou van God en van elkaar.
Samen maken wij
in woord en daad bekend
dat God ons bij name kent.”]

Voorganger: Welke naam hebben jullie uitgekozen voor jullie kind?

Ouders: N.

Voorganger: N.,
God en de geloofsgemeenschap kennen nu je naam
en we beloven om gelovig met jou op weg te gaan.

Keuzetekst 4:

Doopcatechist of familielid:

“Wat is een doopnaam?” vroeg de papa.
“Een doopnaam”, zei de doopcatechist,
“is gewoon de naam van je kind
die door het doopsel
een nieuwe betekenis vindt.
Als jullie je kind noemen bij zijn naam
dan vertelt de doopnaam
dat jullie kind
in de NAAM van de Vader, de Zoon en de Geest
door het leven wil gaan.”

Voorganger: Met welke doopnaam mogen wij jullie kind aanspreken?

Ouders: N.

Voorganger: N.,
God kent jou nu bij naam.
Vandaag mag jij ‘kind van God’ worden.
Ik mag je dan ook welkom heten in de grote familie van christenen.

Keuzetekst 5:

Voorganger: Welke naam hebben jullie aan jullie kindje gegeven?

Ouders: N.

Voorganger:

Vandaag zegt God ‘JA’ tegen dit kind.
God zegt: “Ja, Ik beaam,
Ik ken dit kind bij zijn eigen naam.
Ja, Ik ben zo nauw met dit kind verwant
dat Ik zijn naam schrijf
in de palm van mijn hand”.
God zegt:
“Ja, iedereen mag weten
dat Ik mijn ja-woord verbindt
aan mijn liefde
voor dit mensenkind.
Ja, ik bevestig dat Ik dit kind bij name ken,
en dat Ik, God, zijn Vader ben.”

Beste ouder(s), verlangen jullie dat N. opgenomen wordt in de grote familie van God,
onze Vader?

Ouders: Ja, dat willen wij.

Voorganger: N., wij heten je welkom in de grote gemeenschap van christenen.



Keuzetekst 6:

Voorganger:

Iedere mens heeft een naam nodig:

een naam ...

om je te noemen en te koesteren, om je te roepen en te doen groeien.

Een naam ...

om je te kennen en te beminnen, opdat je steeds meer mag worden wie je in wezen bent.

Ieder mens heeft een naam nodig. Zo ook dit kind.

Papa en mama, welke naam hebben jullie gegeven aan jullie kind?

Ouders : N.

Voorganger: N.,

wij kennen nu jouw naam.

God en de gehele geloofsgemeenschap willen graag

gelovig met jou op weg gaan.

3. Kruisje

Keuzetekst 1:

Familielid of doopcatechist:

Dit doopsel toont ons
dat de wegen van God en van de mens
elkaar *kruisen*.
God komt mensen tegemoet.
Vooral op belangrijke momenten,
op *kruispunten* in ons leven,
worden de wegen van God en van de mens
sterk met elkaar verbonden.
Het teken van het *kruis*
wijst op de verbondenheid tussen God en mens.
God komt mensen zo nabij.
Hij is mens geworden.
Net zoals wij.
En toen Jezus stierf aan het kruis,
toonde God dat zijn liefde voor de mens
sterker is dan de dood.
Het teken van het kruis zegt ons
dat God, de Vader, met ons verbonden is.
Bij Hem komen wij thuis.

Voorganger:

Vandaag vieren wij dat God ook sterk verbonden wil zijn met N.
Als teken van deze verbondenheid, geven wij N. een kruisje.

Keuzetekst 2:

Voorganger:

N.,
af en toe geven je ouders jou een streling, een teken van hun liefde.
Ook God, onze Vader, wil jou een teken van zijn liefde geven.
Het kruisteken verwijst naar Gods liefde, die alles overwint.
God wil dat ook jou leven in het teken van de liefde staat.
Daarom teken ik jou in Gods naam met het teken van het kruis.

Ouder(s), peter en meter,
ik nodig ook jullie uit om N. een kruisje te geven.

Keuzetekst 3:

Doopcatechist:

Telkens als wij op het voorhoofd van N.
een kruisteken maken,
herinneren wij ons

dat God dit kind
met onze handen
liefdevol aan wil raken.
Met het teken van het kruis,
dat voor christenen verwijst naar nieuw leven,
wil God ook N.
vrede, geluk en liefde geven.
We vragen God om hem / haar
te bewaren en te behoeden
en om het te zegenen
met veel van het goede.
Telkens als N. een kruisteken maakt,
zal het tonen dat het 'christen' is
en dat het, ondanks tegenslagen,
gelooft in nieuw leven,
in verrijzenis.

Voorganger:

N.,
in naam van de kerkgemeenschap geef ik jou een kruisje,
het teken van ons christen-zijn.

Ouders, peter en meter,
ook jullie mogen N. een kruisje geven.

Keuzetekst 4:

Voorganger:

Het kruis is het teken
dat christenen met elkaar verbindt.
Door een kruisje te geven
toon je je kind
dat het door God en door mensen
heel sterk wordt bemind.

N.,
ik wil je nu een kruisje geven.
Met dit teken wil ik God vragen
om ook jou
te zegenen en te bewaren.

Ouders, peter en meter,
ook jullie mogen een kruisteken maken op het voorhoofd van N.

Keuzetekst 5:

Doopcatechist:

Keer op keer
geeft zij voor het slapengaan
een kruisje

aan haar pop en aan haar beer.
Ze zegt: 'God houdt de wacht,
dus slaap maar zacht
en morgen ...
ben ik er weer'.

Kinderen leren om te doen
wat hen wordt voorgedaan.
Laten ook wij N. leren
om een kruisteken te maken
en met God op weg te gaan.

Wie een kind een kruisje geeft,
vertrouwt er op
dat God met ons leeft.

De voorganger geeft het kind een kruisje. Daarna kunnen de ouders, peter en meter hetzelfde gebaar stellen.

B. Dienst van het Woord

4. Inleiding op de Bijbellezing

Keuzetekst 1:

Voorganger of doopcatechist:

God wil onze Vader zijn
en Jezus onze grote broer.
Alle gedoopten zijn kinderen van God
en broeders en zusters van elkaar.
Voor het doopsel van N.
is de familie van gelovigen samengekomen.
En op een familiefeest wordt verteld wat voor de familie belangrijk is.
Er worden herinneringen opgehaald en verhalen verteld.
Ook vandaag willen we lezen uit het familie-album van de christengemeenschap.
De Bijbel, waaruit we voorlezen, is het boek van de grote familie van gedoopten.

Keuzetekst 2:

Voorganger of doopcatechist:

We willen vandaag een tekst lezen over Jezus, die ook wel 'Christus' wordt genoemd.
Wie gedoopt wordt, mag zijn naam dragen en 'christen' heten.
Een gedoopte wil het voorbeeld van Jezus volgen.
Tijdens de Bijbellezing beluisteren we wat Jezus deed.
Hij toont ons de weg die ook wij mogen gaan.

Keuzetekst 3:

Voorganger of doopcatechist:

De Bijbel vertelt het verhaal van God met de mensen.
Vandaag beluisteren we een verhaal,
waarin verteld wordt hoe God met ons en met N. op weg wil gaan.

5. Schriftlezing en homilie

Enkele suggesties:

- Mc 1,9-11 (Lectionarium IV, 348) – *Het doopsel van Jezus*
- Mc 10,13-16 (Lectionarium III, 84) – *Laat de kinderen tot mij komen*
- Mt 22,35-40 (Lectionarium A, 199) – *Het voornaamste gebod*

Homiletische suggesties zijn te vinden op:

www.ccv.be/brugge - materiaal - doop – homiletische suggesties bij het doopsel

6. Voorbede

Keuzetekst 1:

Voorganger: Laten wij in deze doopviering bidden tot God, de Bron van alle leven.

Lector: Laten wij bidden voor N.:
om geloof in de toekomst,
om vertrouwen in mensen.
Dat deze doop N. mag geven:
Gods liefde,
hoop en zegen. Laten wij bidden.

Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Lector: Laten wij bidden voor de ouders van N.:
om hulp en ondersteuning,
om liefde en trouw.
Dat deze doop hen mag geven:
Gods nabijheid
en geluk in het leven. Laten wij bidden.

Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Lector: Laten wij bidden voor alle gedoopten:
om liefde voor God
en aandacht voor mensen.
Dat deze doop hen mag geven:
toewijding en kracht
om als gedoopten te leven. Laten wij bidden.

Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Keuzetekst 2:

Voorganger: Laten wij vol geloof en vertrouwen bidden tot onze God.

Lector: Bidden wij

dat er mensen mogen zijn
die N. leren
om gelovig te leven
en te geloven in het leven.
Dat er mensen mogen zijn
die N. helpen
om te groeien in geloof,
om groot te zijn in het kleine.
Dat er mensen mogen zijn
die N. omringen
met zorg en liefde.
Dat wij dié mensen mogen zijn.

Stilte

Bidden wij
dat er mensen mogen zijn
die in woord en daad getuigen
van geloof,
hoop en liefde.
Dat er mensen mogen zijn
die kerk-vormen
en regelmatig samenkomen.
Dat er mensen mogen zijn
die leven voor elkaar.
Dat wij dié mensen mogen zijn.

Stilte

Keuzetekst 3:

Voorganger: In verbondenheid met alle gedoopten willen wij bidden tot God, onze Vader:

Lector: Bidden wij:
dat onze God vaderlijk aanwezig mag zijn
bij N. en haar / zijn familie.

Allen: Heer, luister naar ons gebed.

Lector: Bidden wij:
dat onze God moederlijk en troostend nabij mag zijn
wanneer N. te maken krijgt met verdriet.

Allen: Heer, luister naar ons gebed.

Lector: Bidden wij:
dat God ons mag oproepen
om te leven als broeders en zusters van elkaar.

Allen: Heer, luister naar ons gebed.

Lector: Bidden wij:
dat God alle gedoopten mag tonen

dat Christus ons maakt tot één familie.

Allen: Heer, luister naar ons gebed.

Lector: Bidden wij:
dat onze verwantschap met de Heer
ons mag aanmoedigen om te leven
'naar zijn beeld en gelijkenis'.

Allen: Heer, luister naar ons gebed.

Keuzetekst 4:

Voorganger: Tijdens deze doopviering mogen wij dankbaar en hoopvol bidden.

Lector: Laten wij bidden voor N.:
om ondersteuning en begeleiding,
om wijsheid en inzicht,
om moed en doorzettingsvermogen. *Stilte*

Lector: Laten wij bidden voor de familie van N.:
om liefde en toewijding,
om zachtheid en geduld,
om inspiratie en daadkracht. *Stilte*

Lector: Laten wij bidden voor alle gedoopten:
om geloof en volharding,
om trouw en overgave,
om getuigeniskracht en enthousiasme. *Stilte*

Lector: Laten wij bidden voor onze wereld:
om vrede en solidariteit,
om hoop en toekomst,
om eenheid in verscheidenheid. *Stilte*

Keuzetekst 5 (voorgelezen door een kind):

Voorganger: Laten wij bidden tot God, die ons hier samen brengt:

Kind: Laten wij bidden voor N.: dat hij / zij de verhalen over Jezus mag leren
kennen en mag leven als een vriend van Hem. *Stilte*

Kind: Laten wij bidden voor de mama, de papa, de meter en de peter van N.:
dat zij voor N. een voorbeeld en steun mogen zijn. *Stilte*

Kind: Laten wij bidden voor alle mensen die gedoopt zijn: dat zij gelukkig mogen
zijn en anderen gelukkig mogen maken. *Stilte*

Kind: Laten wij bidden voor kinderen die het minder goed hebben dan wij:
dat ook zij bij goede mensen een thuis mogen vinden. *Stilte*

7. Handoplegging

Keuzetekst 1:

Doopcatechist:

N.,
jouw kleine handje
mag geborgen liggen
in de grote hand van God.
We willen God vragen
om jou
hand in Hand
te leiden langs veilige paden.
Dat God jou altijd
op handen mag dragen.

*In stilte legt de voorganger zijn hand op het hoofd van de dopeling.
(Ouder(s), peter en meter kunnen hetzelfde gebaar stellen).*

Na enige tijd bidt de voorganger:

God, laat de bevrijdende Geest van Jezus Christus
N. behoeden voor al het kwaad
en hem / haar sterken om te leven in liefde.
Zo bidden we door Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Keuzetekst 2:

*In stilte legt de voorganger zijn hand op het hoofd van de dopeling.
(Ouder(s), peter en meter kunnen hetzelfde gebaar stellen).*

Na enige tijd bidt de voorganger:

God,
wij vragen U:
wil voor N. zijn:
een hand, teder, zacht en mild;
een beschermende hand,
sterk als een schild;
een hand die hem / haar opvangt;
een hand in zijn / haar hand
die vol liefde getuigt
van een sterke band.

Keuzetekst 3:

Doopcatechist:

We willen God vragen
om N. te beschermen tegen het kwade.
We houden hem / haar de hand boven het hoofd
en we vragen God om dit gebaar waar te maken
en dag na dag over N. te waken.

*In stilte legt de voorganger zijn hand op het hoofd van de dopeling.
(Ouder(s), peter en meter kunnen hetzelfde gebaar stellen).*

Na enige tijd bidt de voorganger:

God, laat Jezus' Geest
N. beschermen tegen kwaad en zonde.
Help N. om steeds opnieuw te kiezen voor het goede.
Dat vragen wij door Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
Amen.

Keuzetekst 4:

Familie lid of doopcatechist:

Gods beschermende hand
gaat het hoofd te boven.
Het vormt een dakje
tegen elke storm bestand.
God zal met zachte hand, teder en mild
dit kind behoeden voor het kwaad,
zodat het goede steeds met hem / haar gaat.
God zal N. beloven
dat het zich bij Hem geborgen mag weten
en dat het ook 'zijn kind' mag heten.

Voorganger:

Laten wij dan bidden tot God en Hem vragen
om N. te beschermen tegen het kwade.

*In stilte legt de voorganger zijn hand op het hoofd van de dopeling.
(Ouder(s), peter en meter kunnen hetzelfde gebaar stellen).*

De voorganger bidt vervolgens:

God,
laat N. goed en mild worden
in onze soms harde wereld.
Bescherm hem / haar tegen verkeerde invloeden.
Laat hem / haar proeven en ervaren
dat Gij uw reddende hand nooit terugtrekt.
Laat N. opgroeien als uw kind,
onbezorgd en blij,



en het kwade overwinnen door het goede,
onder de hoede van uw sterke hand.
Amen.

Keuzetekst 5:

Voorganger:

In naam van God wil ik N. de hand opleggen.
Ik wil God vragen om N. te behoeden en te beschermen.

*In stilte legt de voorganger zijn hand op het hoofd van de dopeling.
(Ouder(s), peter en meter kunnen hetzelfde gebaar stellen).*

De voorganger bidt vervolgens:

God,
laat N. dankbaar en blij opgroeien.
Reik het steeds opnieuw de hand,
leid het langs veilige paden,
laat het nooit alleen.
Help N. om het kwade te overwinnen
en het goede te doen.
Amen.

C. Doop

8. Gebed om Gods Geest over het water

Keuzetekst 1

Voorganger: Laten wij bidden tot God
en Hem vragen
om dit water te maken
tot een bron van leven.

God,
Vader van het leven,
Gij laat uit het water nieuw leven stromen.
Door de doop mogen wij leven als kinderen van U.

God,
allen die Jezus navolgen
en in Christus gedoopt worden,
maakt Gij tot broeders en zusters van elkaar.

God,
Uw Geest van liefde,
wil leven in elk van ons
zodat wij in woord en daad getuigen van uw blijde boodschap.

De voorganger raakt het water aan en zegt:

God,
Vader van het leven,
wil dit water, waarin N. gedoopt zal worden,
zegenen met uw kracht, met uw liefde.
Dat N. door dit water
opnieuw geboren mag worden
en voortaan mag leven
als uw geliefde zoon / dochter.
Dat vragen wij U door en met Christus, onze Heer.
Amen.

Keuzetekst 2:

Voorganger: Bidden wij God
dat Hij dit water uit deze doopvont
mag maken tot een bad
waaruit de gedoopte als nieuw tevoorschijn komt.

God,
Schepper van water en land.
Jij bent het
die ons water schenkt
en zo nieuw leven mogelijk maakt.



Jij bent het
die ons water geeft
zodat kan groeien
wat op aarde leeft.

God,
uw Zoon Jezus werd gedoopt in de Jordaan.
Zijn voorbeeld nodigt mensen uit om zich te laten dopen
en met Hem op weg te gaan.

God,
bij het doopsel van Jezus in de Jordaan,
daalde de Geest op Hem neer.
Uw Geest raakt alle gedoopten aan.

De voorganger raakt het water aan en zegt:

God,
wil dit water, waarin N. gedoopt zal worden, zegenen met Geestkracht.
Dat N. door dit water
nieuw leven mag ontvangen
en voortaan mag leven
met uw milde zegen.
Dat vragen wij U door en met Christus, onze Heer.
Amen.

Keuzetekst 3:

Voorganger: Gezegend zijt Gij, God,
Gij bent de Vader van het leven,
de Bron van ons bestaan.

Gezegend zijt Gij, God,
In Jezus bent Gij ons zo nabij.
Gij werd mens,
net zoals wij.

Gezegend zijt Gij, God,
Gij bent de Geest van hoop,
Gij bent de Geest van liefde,
Gij bent aanwezig
bij elke doop.

De voorganger raakt het water aan en zegt:

God,
Gij zijt gezegend.
Wil ook dit water, waarin N. gedoopt zal worden,
zegenen met uw Geest van hoop en liefde.
Dat ook het leven van N. door dit water
gezegend mag worden
zodat N. in woord en daad mag tonen
dat hij / zij in uw naam gedoopt werd.
Dat vragen wij U door en met Christus, onze Heer.
Amen.

9. Doopbelofte

Keuzetekst 1:

Voorganger:

Ouders, peter en meter,
tijdens deze doopviering
krijgen jullie een belangrijke taak.
Het is jullie opdracht
om jullie kind te leren leven als gedoopte.
Ik zal jullie dan ook vragen
of jullie N. willen steunen
en hem / haar willen leren
om in God te geloven.

Opstaan tegen het kwaad

Voorganger:

Beloven jullie om het voorbeeld van Jezus te volgen:
om het kwade achter te laten
en te kiezen voor het goede?

Ouders, peter en meter:

Ja, dat beloven wij.
Wij zullen proberen
om niemand kwaad te doen.
Wij zullen telkens opnieuw
ons best doen
om kwaad en zonde geen kans te geven.
Wij willen telkens opnieuw kiezen
voor het goede,
voor het échte leven.

Belofte van ouders, peter en meter

Voorganger:

Ouders, peter en meter,
beloven jullie N. gelovig op te voeden?

Ouder, peter en meter:

N.,
God heeft jou aan ons toevertrouwd.
Hij gelooft in ons.
En omdat ik zoveel van je hou
wil ik dat je weet
dat God ook gelooft in jou.
Wij willen vandaag dan ook beloven
dat we jou zullen helpen
om ook in God te geloven.

We willen God vandaag laten weten
dat wij over Hem willen spreken
zodat jij nooit zal vergeten
dat God jou kent
en dat ook jij ...
een 'christen' bent.

Keuzetekst 2:

Voorganger:

Ouders, meter en peter,
jullie willen dat N. gedoopt wordt.
Omdat N. nog te klein is om een doopbelofte uit te spreken,
wil ik jullie vragen
om je eigen doopbelofte te vernieuwen
en om te beloven dat je N. wil helpen
om later ook te kiezen
voor wat jullie vandaag beloven.

Opstaan tegen het kwaad

Voorganger: Beloven jullie om te strijden tegen wat kwaad en zonde is?

Ouders, peter en meter: Ja, dat beloven wij.

Voorganger: Beloven jullie om opstandig te zijn als mensen zich laten leiden door wat kwaad is?

Ouders, peter en meter: Ja, dat beloven wij.

Belofte van ouders, peter en meter

Ouders:

N.,
wij willen beloven
dat wij vandaag en morgen
en elke dag van ons leven
voor jou willen zorgen.
We willen jou vertellen
over Jezus en de kerk,
maar wij kunnen dat niet alleen.
Samen kunnen we dat beter.
Daarom zochten we voor jou
ook een meter en peter.

Meter:

N.,
vandaag wil ik jou als meter zeggen
dat ik je nabij wil zijn.
Ik wil er zijn voor jou.
Nooit zal ik ver van jou vandaan zijn,

hooguit een 'meter' misschien.
En ik wil jou helpen 'groeien':
groeien in het leven,
groeien in geloof.
Ik wil jou tonen
dat de liefde van God
'onmeetbaar' is
en dat jij,
al ben je nog zo klein
voor God altijd 'groots' zal zijn.

Peter:

N.,
vandaag wil ik jou als peter zeggen
dat ik je cadeautjes wil geven,
maar dat ik je vooral wil tonen
dat jij het grootste geschenk bent.
Jij bent een Godsgeschenk.
Als ik jou een klein geschenkje geef,
dan weet je dat ik aan je denk.
Het grootse geschenk van het leven
zegt dat ook God jou liefde wil geven.
Vandaag wil God jou het geloof schenken
en als peter beloof ik jou
dat ik je zal helpen
om ook af en toe aan God te denken.
God weet,
en niemand weet het beter,
wie ik voor jou wil zijn
als peter.

Keuzetekst 3:

Voorganger:

Ouders, peter en meter,
wellicht werden ook jullie als baby gedoopt.
Tijdens jullie vormsel mochten jullie je doopbelofte vernieuwen.
Ook met Pasen, het feest van nieuw leven, vernieuwen christenen jaarlijks hun
doopbelofte.
Vandaag vieren wij het nieuwe leven, dat N. door het doopsel mag ontvangen.
Omdat N. nog geen doopbelofte kan uitspreken,
mogen jullie dat in zijn / haar naam gestalte geven.

Opstaan tegen het kwaad

Voorganger:

Willen jullie je verzetten tegen het kwade?
Willen jullie het onrecht bestrijden?
Beloven jullie dat?

Ouders, peter en meter:

Ja, wij beloven aan God en aan de kerkgemeenschap
dat wij willen opstaan tegen wat kwaad is
en ons willen keren naar het goede.



Voorganger: Willen jullie je inzetten om niet mee te werken aan wat kwaad is?
Willen jullie je inzetten om geen stem te geven aan het kwaad?
Beloven jullie dat?

Ouders, peter en meter: Ja, wij beloven aan God en aan de kerkgemeenschap dat wij steeds opnieuw willen proberen om het goede te doen en dat wij woorden van goedheid willen spreken.

Belofte van ouders, peter en meter:

Voorganger: Beloven jullie om N. gelovig op te voeden?

Ouders, peter en meter: Ja, wij beloven aan God en aan de kerkgemeenschap om het geloof ter sprake te brengen en een voorbeeld te zijn in geloof en leven.

Keuzetekst 4:

Voorganger:

Ouders, peter en meter,
jullie willen N. laten dopen
opdat het, samen met jullie, de weg van Jezus mag gaan.
Als jullie N. op de weg van het geloof
willen begeleiden en ondersteunen,
nodig ik jullie uit om te bevestigen
dat jullie in de geest van het evangelie
steeds willen kiezen voor het goede
en in woord en daad willen getuigen
van het geloof in de Vader, de Zoon en de Geest.

Opstaan tegen het kwaad

Voorganger: In ons leven zien wij kwaad en zonde om ons heen.
Zijn jullie bereid om het goede te doen?

Ouders, peter en meter: Ja, wij willen als ouder, peter en meter beloven dat wij liefdevol in N. geloven.
Wij willen N. dan ook leren om de weg van Jezus te gaan, om onrecht te bestrijden, geen dwaalwegen in te slaan.

Belofte van ouders, peter en meter:

Voorganger: Beloven jullie om N. een christelijke opvoeding te geven en hem / haar groot te brengen in de geest van het evangelie?

Ouders, peter en meter: Ja, wij willen het voorbeeld volgen van God, die Vader is, en ouder, peter en meter zijn naar Gods beeld en gelijkenis.

10. Geloofsbelijdenis

Keuzetekst 1:

Voorganger: Gelooft gij in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?

Ouder(s), peter en meter:

**Ja, ik geloof in God de Vader,
bron van al wat leeft.**

Voorganger: Gelooft gij in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de Maagd Maria,
die geleden heeft,
gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan
en zit aan Gods rechterhand?

Ouder(s), peter en meter:

**Ja, ik geloof in Jezus,
Gods Zoon, mens geworden om ons nabij te zijn.**

Voorganger: Gelooft gij in de heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven?

Ouder(s), peter en meter:

**Ja, ik geloof in de Geest
die ons hart beweegt
om te leven zoals Jezus,
in verbondenheid met de hele kerkgemeenschap.**

Keuzetekst 2:

Voorganger: Gelooft gij in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?

Ouder(s), peter en meter:

**Ja, ik geloof in God de Vader,
Hij, de oorsprong van het leven,
kent alle mensen bij hun naam.**

Voorganger: Gelooft gij in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria,



die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden?

Ouder(s), peter en meter:

**Ja, ik geloof in Jezus Christus, onze Heer:
mens geworden en gestorven,
verrezen in Gods heerlijkheid.**

Voorganger: Gelooft gij in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
het eeuwig leven?

Ouder(s), peter en meter:

**Ja, ik geloof in de Geest van de Heer,
onze kracht, hoop en vrede voor de toekomst.
Gods liefde schenkt Hij steeds opnieuw.
Ik geloof in de kerk van Christus, wereldwijd,
mensen door God geroepen
om zo te doen als Jezus deed.**

Keuzetekst 3:

Voorganger: Gelooft gij in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?

Ouder(s), peter en meter:

**Ja, ik geloof in God,
de Vader van alle mensen.
Hij is de Bron van al wat leeft
en kent ieder van ons bij naam.**

Voorganger: Gelooft gij in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de Maagd Maria,
die geleden heeft,
gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan
en zit aan Gods rechterhand?

Ouder(s), peter en meter:

**Ja, ik geloof in Jezus,
de geliefde Zoon van de Vader.
Hij bracht ons het goede nieuws
van Gods komende Rijk.
Hij was té goed voor deze wereld,
Hij werd gekruisigd en begraven.
Gods liefde riep Hem weg uit de dood
tot heerlijk leven bij de Vader.**

Voorganger: Gelooft gij in de heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven?

Ouder(s), peter en meter:

**Ja, ik geloof in de Geest van heiligheid.
De Geest maakt Jezus' leven
onvergetelijk voor ons.
Hij is Gods liefdeskracht
en beweegt ons hart
om in Jezus' voetspoor te leven.
Ik schenk ook vertrouwen aan de Kerk,
aan allen die kring vormen rond Jezus, de Heer.
Met hen verbonden geloof ik
dat liefde het wint van haat
en dat er leven is sterker dan de dood.**

Keuzetekst 4:

Voorganger: Gelooft gij in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?

Ouder(s), peter en meter:

**Ja, ik geloof in God,
Schepper en Vader.
Hij schonk ons het leven en noemt ons 'zijn kinderen'.**

Voorganger: Gelooft gij in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de Maagd Maria,
die geleden heeft,
gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan
en zit aan Gods rechterhand?

Ouder(s), peter en meter:

Ja, ik geloof

**dat de liefde van Jezus
niet sterven kan
en dat Hij ons blijft zenden
om mensen te dienen
in vriendschap en trouw.**

Voorganger: Geloofst gij in de heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven?

Ouder(s), peter en meter:

**Ja, ik geloof in de Geest
die mensen tot eenheid brengt
en hen in geloof, hoop en liefde
kracht en bemoediging schenkt.**

11. Doop met water

Voorganger: N..., ik doop je
in de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.

D. Symboolhandelingen die het doopsel verklaren

12. Zalving met heilig Chrisma

Keuzetekst 1:

Voorganger:

God wil jou, N., zalven met heilig Chrisma.
Deze olie draagt de naam van Christus.
Wij geloven dat Christus de gezalfde is,
de messias die ons leven geeft.
Olie maakt alles soepel.
Door de zalving met olie
schenkt God jou zijn goddelijke kracht.
Zo kan jij het voorbeeld volgen van Christus, de gezalfde.
Zo kan ook jij
zacht, teder en zalvend aanwezig zijn bij mensen.

Vervolgens zalft de voorganger het kind in stilte met heilig Chrisma op de kruin.

Keuzetekst 2:

Voorganger:

Wie gezalfd wordt,
wordt doordrongen van de heilige Geest.
De Geest van God wil werkzaam zijn in ons.
Zo kunnen wij als christenen leven,
naar het voorbeeld
dat Jezus ons heeft gegeven.
Ik zal N. nu zalven met heilig Chrisma op de kruin.
Ook bij het vormsel zal N. met heilige olie gezalfd worden.
Olie laat altijd sporen na.
Je verwijdert het nooit.
Door de zalving bij het doopsel
wordt een kind
open en ontvankelijk
voor de Geest van God.
En bij het vormsel
wordt de gave van de Geest voltooid.

Vervolgens zalft de voorganger het kind in stilte met heilig Chrisma op de kruin.

Keuzetekst 3:

Voorganger:

Het is Gods grootste wens
dat zijn Geest werkzaam is
in elke mens.

Deze olie verwijst naar Christus, de gezalfde.
Jezus was doordrongen van de Geest van God.
Als deze heilige Olie
ook N. doordringt,
zal Gods Geest in hem / haar leven
en hem / haar kracht en sterkte geven.

Vervolgens zalft de voorganger het kind in stilte met heilig Chrisma op de kruin.

Keuzetekst 4:

Voorganger:

Zalven:
het is een teder gebaar,
een daad die getuigt van liefde.
Zalven:
het is een gebaar van genezing,
een teken dat getuigt van zorg.
Zalven:
het is een gebaar van bescherming,
een daad tegen pijn en kwaad.

N. zal nu gezalfd worden met heilige Olie.
Zo toont God N.:
zijn tedere liefde,
zijn helende zorg,
en de zachte kracht van zijn beschermende hand.
Als gezalfde mag N. leven
als een kind van God,
aan Hem verwant.

Vervolgens zalft de voorganger het kind in stilte met heilig Chrisma op de kruin.

Keuzetekst 5:

Voorganger:

In het Oude Testament wordt gesproken
over koningen die gezalfd worden.
Zo ontvingen ze Gods geestkracht
om het goede te doen.
Ook Jezus Christus droeg de Geest van God in zich.
De Kerk wordt ook wel 'het lichaam van Christus' genoemd.
De Kerk heeft de taak om verder te doen
wat Jezus heeft gedaan.
Wie opgenomen wordt in de Kerk,
wordt dan ook gezalfd
om vol goede moed
de weg van Jezus te gaan.

Vervolgens zalft de voorganger het kind in stilte met heilig Chrisma op de kruin.

Keuzetekst 6:

Voorganger:

N., met deze zalf wil ik je sterken met de kracht van Christus.
Chrisma geeft je kracht om voor je geloof uit te komen.
Chrisma maakt je sterk, ook in moeilijke dagen.
Chrisma geneest in jou wat gekwetst is.
Voortaan ben jij kind van God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen.

Vervolgens zalft de voorganger het kind in stilte met heilig Chrisma op de kruin.

13. Doopkleed

Keuzetekst 1:

Voorganger:

Met dit doopsel
begint een nieuw leven:
een leven met God.
Het is een feest om kind van God te zijn.
Het witte feestkleed
dat jij nu mag dragen
doet ons
aan onze God vragen
dat jij elke dag
als gedoopte leven mag.

Vervolgens legt de peter of meter de pasgedoopte het witte kleed op.

Keuzetekst 2:

Voorganger:

N.,
door het doopsel ben jij 'een nieuwe mens' geworden.
Vandaag werd jij bekleed met Christus:
jij werd 'christen', volgeling van Jezus Christus.
Als teken van je nieuwe leven
trekken wij jou nu
een wit doopkleed aan.
Dit kleed toont
dat jij als christen
met Jezus op weg wil gaan.

Vervolgens legt de peter of meter de pasgedoopte het witte kleed op.

Keuzetekst 3:

Voorganger:

N.,
We leggen jou nu een wit doopkleed op.
Kleren zeggen veel over wie je bent.
Ook dit witte kleed vertelt iets over jou.
Het zegt dat jij gedoopt werd
en dat jij als christen wil leven
naar het voorbeeld van Jezus.

Vervolgens legt de peter of meter de pasgedoopte het witte kleed op.

Keuzetekst 4:

Voorganger:

Paulus schrijft:

'Bekleed je met de nieuwe mens:

doe goed

en laat zien

dat je christen bent'.

Ook wij willen N. nu bekleden met een wit doopkleed.

Dit kleed roept N. op

om het christen-zijn te dragen,

en te leven als Jezus,

vandaag en alle dagen.

Vervolgens legt de peter of meter de pasgedoopte het witte kleed op.

Keuzetekst 5:

Voorganger:

Wit:

zo mooi en schoon,

wit:

zo zuiver en rein.

Dit witte doopkleed

wil een teken zijn

dat N. mag beginnen aan een nieuw leven,

dat hij / zij als gedoopte

wil kiezen voor het goede

en het kwaad

geen plaats wil geven.

Vervolgens legt de peter of meter de pasgedoopte het witte kleed op.

14. Doopkaars

Keuzetekst 1:

De priester of diaken neemt de paaskaars in zijn handen en zegt:

N., dat het licht van deze paaskaars
aan het licht mag brengen
hoe wij, naar het voorbeeld van Jezus,
kunnen leven met God.

Eén van de familieleden ontsteekt de doopkaars aan de paaskaars.

Daarna zegt de voorganger:

Ouder(s), peter en meter,
ik zou jullie willen vragen om N.
te vertellen over Jezus,
het licht der wereld.
Jullie hebben de taak om het licht van Christus
door te geven aan N.,
zodat het werkelijk
een lichtpuntje kan zijn voor anderen.

Keuzetekst 2:

De voorganger neemt de paaskaars in zijn handen en zegt:

N., deze paaskaars verwijst naar Jezus.
Wij wensen jou toe
dat jij van Jezus
licht en leven mag ontvangen.

Eén van de familieleden ontsteekt de doopkaars aan de paaskaars.

Daarna zegt de voorganger:

N.,
vandaag werd jij gedoopt.
Als gedoopte mag jij Jezus volgen.
Jij mag, net zoals Hij,
licht brengen waar er duisternis heerst.
We wensen
dat ook jij
een vurige christen mag worden.

Keuzetekst 3:

De voorganger neemt de paaskaars in zijn handen en zegt:

Het licht van de paaskaars verwijst naar Jezus Christus.



Jezus zei: 'Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten' (Joh 8,12).

Eén van de familieleden ontsteekt de doopkaars aan de paaskaars.

Daarna zegt de voorganger:

Ouder(s), peter en meter,
jullie krijgen vandaag de taak
om N. te tonen
dat het Licht van Christus
mensen de weg wijst
naar het echte leven.

Keuzetekst 4:

De voorganger neemt de paaskaars in zijn handen en zegt:

N., Jezus wil als een licht voor je uit gaan.

Eén van de familieleden ontsteekt de doopkaars aan de paaskaars.

Daarna zegt de voorganger:

Jezus,
Jij, Vlam van liefde,
Vlam van hoop,
Vlam van leven,
Vlam van geloof.
Jij, Vlam die altijd beweegt,
wil ook N. bewegen
om als christen te leven.

Keuzetekst 5:

De voorganger neemt de paaskaars in zijn handen en zegt:

N., Jezus bracht licht in het leven van velen.
Ook jou wil Jezus licht en uitzicht geven.

Eén van de familieleden ontsteekt de doopkaars aan de paaskaars.

Daarna zegt de voorganger:

N.,
in het licht van deze doopkaars
zien wij wie jij kan worden:
een christen,
die net zoals Jezus,
licht en warmte brengt.
Een christen
met een open blik
en oog voor mensen.

15. Effeta: 'Ga open'

Keuzetekst 1:

Voorganger:

Jezus,
raak dit kleine wonder aan.
Streel de oren en de mond
zodat zij opengaan.
Zo zal N. horen
wat God fluistert
en spreken
over een God
die luistert.
N. zal met handen en voeten
kansen zien
en leven ontmoeten.

De voorganger zegt: Effeta: ga open
*(en hij raakt de oren, de mond en eventueel ook de ogen, de
handen en de voeten van het kind aan)*

Keuzetekst 2:

Voorganger:

Jezus,
telkens als U mensen aanraakt,
horen zij U spreken.

Christus,
telkens als U mensen heel diep raakt,
spreken zij over U.

Jezus,
raak ook N. aan,
zodat hij / zij
in uw naam zal spreken,
in uw naam zal luisteren
en zichzelf zal noemen
'kind van God'.

De voorganger zegt: Effeta: ga open
(en hij raakt de oren en de mond van het kind aan)

Keuzetekst 3:

Voorganger:

Jezus sprak een doofstomme aan.
En er gebeurde iets dat wij niet begrijpen, noch verstaan.



De doofstomme kon weer luisteren naar zijn eigen stem.
En hij kon weer horen wat een ander zei tot hem.

Jezus zei 'effeta, ga open'
en er gebeurde meer dan de doofstomme durfde hopen.
Niet alleen zijn oren en zijn mond,
maar ook zijn hart ging open.
En niet alleen de doofstomme kon weer luisteren en spreken,
maar ook de omstanders die naar hem keken,
werden aangesproken door de Heer
en ze konden niet zwijgen over dit wonderlijk teken.

Dat ook N. met 'open mond' en 'open oren'
het woord van God mag horen,
en dat zijn hart mag openstaan
zodat het met Jezus op weg kan gaan.

*De voorganger zegt: Effeta: ga open
(en hij raakt de oren en de mond van het kind aan)*

Keuzetekst 4:

Voorganger:

Christenen zijn mensen
met grote ogen,
die zien waar zij nodig zijn.
Christenen zijn mensen
met grote oren,
die horen wat mensen willen zeggen.
Christenen zijn mensen
met een grote mond
die het opneemt voor de kleinen.
Christenen zijn mensen
met grote handen
die anderen kunnen dragen.
Christenen zijn mensen
met grote voeten,
die stap voor stap
met anderen meegaan.
N.,
wij wensen dat ook jij
zo'n christen mag zijn.

*De voorganger zegt: Effeta: ga open
(en hij raakt de oren, de mond, de ogen, de handen en de voeten
van het kind aan)*

Keuzetekst 5:

Voorganger:

Tijdens het effeta-ritueel raak ik in naam van Jezus de oren en de mond van N. aan.
Dit ritueel maakt nogmaals duidelijk wat het betekent om als christen te leven.
Een gedoopte is een mens van gebed,
een mens die luistert naar wat God ons te zeggen heeft.
Een gedoopte is een mens van de Bijbel,
een mens die luistert naar het Woord van God.
Een gedoopte is een engel,
een boodschapper die spreekt over God.
Een gedoopte is een profeet,
een mens die spreekt in naam van God.
We wensen dat ook N.
een mens van gebed,
een mens van de Bijbel mag worden.
We wensen dat ook N.
engel en profeet mag zijn.

*De voorganger zegt: Effeta: ga open
(en hij raakt de oren en de mond van het kind aan)*

Keuzetekst 6:

Voorganger:

N., ik raak jouw ogen aan en vraag dat ze open mogen gaan.
Zo kan je genieten van alle mooie dingen in de wereld:
de oneindigheid van de zee,
de kleurenpracht van de bloemen,
de pretlichtjes in de ogen van kinderen.
Dat je mag zien dat mensen beroep op je willen doen.
Dat je mag zien wat God je te doen geeft.

N, ik raak jouw oren aan en vraag dat ze open mogen gaan.
Zo kan je genieten van de zang van de vogels, van het verhaal van de mensen.
We wensen dat ook jij leert luisteren naar de stem van God
en naar de stem van wie jou nodig heeft.

N, ik raak je mondje aan en vraag dat het open mag gaan.
Dat je mag lachen en zingen.
Dat je woorden van troost en bemoediging mag spreken.
Dat jij je mond durft te openen
om ook over God te spreken.

N, ik raak ook jouw handen aan en vraag dat ze open mogen gaan.
Dat ze leren geven en delen.
Dat ze sterk en teder mogen zijn.
Dat ze het nooit moe worden om goed te doen.

N, ik raak ook jouw voeten aan.
Dat je vrijuit mag gaan in deze wereld,
dat je je eigen weg mag zoeken,
soms huppelend, soms spartelend,
in de voetsporen van Jezus.

E. Slot van de dienst

16. Onzevader

Keuzetekst 1:

Doopcatechist of familielid:

“Moet ik nu de weg van Jezus gaan?”, vroeg hij.
“Nee”, zei ik, “ga maar je eigen weg”.
“Moet ik dan niet de weg van Jezus gaan?”, vroeg hij.
“Nee”, zei ik, “ga maar je eigen weg.
En vraag Hem met je mee te gaan”.

Voorganger:

Wij hopen dat dit gedoopte kind Jezus meermaals mag ontmoeten op zijn levensweg. De ouders, peter en meter en de gehele kerkgemeenschap hebben de taak om N. te tonen waar men Jezus kan vinden. En op welke plaatsen komt Jezus ons tegemoet? Jezus zegt ons: “Waar er twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik aanwezig” (Mt. 18,20). Jezus is aanwezig wanneer wij met andere gelovigen samenkomen en wanneer wij eucharistie vieren. Laten wij dit kind reeds wijzen op deze bijzondere ontmoetingsplek. Laten wij N. nu reeds tonen dat het altaar een plaats is waar Jezus in Brood en Wijn bij ons aanwezig wil zijn. Laten wij dan samen met N. naar het altaar gaan.

Bij het altaar:

Jezus wil echter niet alleen al biddend en vierend met ons leven. Zijn Geest wil ons gehele leven inspireren. Het vormsel, dat N. ooit zal ontvangen, zal uitdrukken dat de Geest van God ook in mensen leeft. Laten wij dan, geïnspireerd door Gods Geest, samen bidden tot onze Vader.

Allen:

Onze Vader ...

Keuzetekst 2:

Voorganger:

Met dit doopsel zet N. zijn / haar eerste stapjes in het geloof. Samen met de ouders, peter en meter, en misschien ook samen met de gehele kerkgemeenschap, zal N. nog vele stapjes zetten op de weg van het geloof. Over een aantal jaren zal N. een plaatsje krijgen rond de tafel van Jezus. Hij / zij zal de eerste communie ontvangen en mogen ervaren dat Jezus hem / haar met Brood en Wijn wil voeden om gelovig verder op weg te gaan. Nog enkele jaren later zal N. zijn doopbelofte hernieuwen en opnieuw gezalfd worden met heilig Chrisma. De Geest van God zal hem / haar inspireren om ook als volwassene te leven als ‘kind van God’.

Laten wij N. reeds het goede voorbeeld geven en hem / haar de weg tonen die ook hij / zij mag gaan. Laten wij dit symbolisch uitdrukken door samen naar het altaar, de tafel van de



Heer, te gaan. Ooit zal N. deze weg zelf afleggen. Ooit zal hij / zij zelf op weg gaan naar God.

Laten wij rond het altaar bidden dat ook N. ooit zal spreken tot 'onze Vader'.

Allen:

Onze Vader ...

Keuzetekst 3:

Voorganger:

Wij willen nu samen het Onzevader bidden.
Jezus leerde dit gebed aan zijn leerlingen.
Sindsdien wordt het van generatie op generatie doorgegeven.
Wij willen de ouders, peter en meter van N. vragen
om dit gebed ook door te geven aan N.

Allen:

Onze Vader ...

Keuzetekst 4:

Voorganger:

Door het doopsel werd N. 'kind van God'.
God, de Vader, wil N. nabij zijn.
Laten wij, in verbondenheid met de gehele familie van gedoopten,
samen bidden tot onze Vader.

Allen:

Onze Vader ...

Keuzetekst 5:

Doopcatechist of familielid:

N.,
ik wens je toe
dat je mag leren bidden,
dat je mag leren
om tot God te spreken.
Je mag daarvoor je eigen woorden gebruiken.
Maar als je eens geen woorden vindt,
dan mag je je ook herinneren
dat God onze Vader is
en jij zijn kind.
Bid dan met de eeuwenoude woorden van het Onzevader.
En als je met andere gedoopten samen bent,
dan kan je samen met deze woorden bidden



en zo ervaren
dat God aanwezig is in jullie midden.

Allen: Onze Vader ...

17. Zegen

Keuzetekst 1:

Voorganger:

De Heer zal voor jou zijn, om jou de rechte weg te wijzen.

De Heer zal naast jou zijn, om jou in zijn armen te sluiten, om jou te beschermen tegen gevaren.

De Heer zal achter jou zijn, om jou te behoeden voor het kwaad.

De Heer zal onder jou zijn, om jou op te vangen wanneer je valt.

De Heer zal in jou zijn, om jou te troosten wanneer je verdriet hebt.

De Heer zal rondom jou zijn, om jou te verdedigen wanneer anderen je aanvallen.

De Heer zal boven jou zijn, om je te zegenen.

Zo zegene de goede God, Vader, Zoon en heilige Geest

N. en zijn familie,

vandaag, morgen en tot in alle eeuwigheid. Amen.

Keuzetekst 2:

Voorganger: Moge God, onze Vader, jullie, ouder(s) van N., zegenen.

Dat jullie leven gezegend mag zijn met veel hoop, geloof en liefde.

Allen: **Amen.**

Moge God, onze Vader, N. zegenen.

Dat dit 'kind van God' levenslang mag groeien in geloof.

Allen: **Amen.**

Moge God, onze Vader, ons allen zegenen.

Dat wij steeds meer mogen beseffen
dat wij behoren tot dezelfde familie,
tot de grote gemeenschap van gedoopten.

Allen: **Amen.**

Voorganger: Zegene u de almachtige God,

Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Keuzetekst 3:

Voorganger: God, Gij zijt de Gezegende.

Laat de ouders van N. deelhebben aan uw bestaan.

Laat hen delen in uw zegen.

God, Gij zijt de Gezegende.

Laat N. deelhebben aan uw bestaan.

Laat N. delen in uw zegen.

God, Gij zijt de Gezegende.



Laat ons allen deelhebben aan uw bestaan.
Laat ons allen delen in uw zegen.

Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Keuzetekst 4:

Voorganger: God,
zegen de ouders van N.
met de kracht om uw voorbeeld te volgen.
Zegen hen
met de moed om te doen wat U doet:
anderen zegenen.

God,
zegen N.
met ogen die opkijken naar U.
Zegen hem / haar
zodat hij / zij, net zoals U,
een zegen kan zijn voor anderen.

God,
zegen ons allen
met uw Geest van liefde.
Dat wij gezegend mogen zijn
met uw aanwezigheid.

Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

18. Toewijding aan Maria

Keuzetekst 1:

Voorganger: Maria,
moeder van de Kerk,
moeder van al wie gelooft
in Jezus, uw Zoon.

Maria,
laat ook N. ervaren
dat u een echte moeder bent,
een mama die al haar kinderen,
klein en groot,
bij name kent.

Als teken van Maria's liefdevolle bescherming
leggen we N. nu het scapulier / medaille op.
En laten we samen bidden:

Allen: Wees gegroet Maria ...

Keuzetekst 2:

Voorganger: Maria,
toegewijde moeder,
vrouw van geloof,
vrouw van leven.
Maria,
gij die 'ja' zegt tegen het leven,
gij die uw ja-woord geeft aan God.
Leer ook N.
om het leven te bevestigen,
om in te stemmen
met wat leven is en leven geeft.
Maria,
leer N.
'ja' en 'amen' zeggen
op het geloof in uw Zoon.
Maria,
toegewijde moeder,
leer ook N. leven,
toegewijd aan God.

Als teken van Maria's liefdevolle bescherming
leggen we N. nu het scapulier / medaille op.
En laten we samen bidden:

Allen: Wees gegroet Maria ...

Keuzetekst 3:

Voorganger: Maria, moeder van Jezus,
u weet wat het zeggen wil

nieuw leven te ervaren
en zich te verheugen
over de geboorte van een kind.
Als moeder van Jezus, onze Heer,
wilt u moeder zijn voor allen
die in Hem geloven
en zijn weg willen gaan.
Wees ook N. nabij,
help haar / hem om uw Zoon te volgen,
om te leven zoals Hij.
Amen.

Als teken van Maria's liefdevolle bescherming
leggen we N. nu het scapulier / medaille op.
En laten we samen bidden:

Allen: Wees gegroet Maria ...

Keuzetekst 4:

Voorganger: Lieve Maria,
gij weet wat mensen nodig hebben:
troost en zorg,
aandacht en liefde.
Lieve Maria,
gij weet wat mensen nodig hebben:
licht en warmte.
Daarom willen we vandaag een kaarsje bij u zetten
en we willen u vragen:
wil N. nabij zijn
en zorg voor hem / haar dragen.

Allen: Wees gegroet Maria ...

Keuzetekst 5:

Voorganger: Lieve Vrouw,
waar men gaat langs Vlaamse wegen
komt men u, Maria, tegen.
Lieve Vrouw,
moge elk beeld van u
ons tonen
wie uw Zoon voor ons wil zijn.
Lieve Vrouw,
moge elk beeld van u
ons laten zien
dat uw Zoon ons heel nabij is.
Lieve Vrouw langs Vlaamse wegen
wees ook voor N. een zegen
en wijs hem / haar de weg
die leidt naar uw Zoon.

Allen: Wees gegroet Maria ...

19. Zending

Keuzetekst 1:

Voorganger: Ga in vrede met N. naar huis,
omring hem / haar met jullie liefde.
Moge Jezus' Geest van liefde in jullie huis aanwezig zijn,
moge de Geest van Jezus in jullie harten wonen.

Allen: **Wij danken God.**

Keuzetekst 2:

Voorganger: Ga nu allen heen.
Mogen jullie vandaag en alle dagen
de mooie herinnering aan dit doopsel bewaren.

Allen: **Wij danken God.**

Keuzetekst 3:

Voorganger: Ga in vrede heen
en toon in woord en daad
dat de Heer Jezus
dag in, dag uit
met jullie op weg gaat.

Allen: **Wij danken God.**

Keuzetekst 4:

Voorganger: Ga nu vreugdevol naar huis
en toon allen
dat jullie gezegend zijn
met de nabijheid van onze God.

Allen: **Wij danken God.**

Keuzetekst 5:

Voorganger: Ik zend jullie nu van hier heen.
God heeft jullie zijn zegen gegeven
om voor N. te zorgen,
en als gedoopten te leven.

Allen: **Wij danken God.**



Tot slot

Deze bundel werd samengesteld door de leden van de Diocesane Werkgroep Doopsel (Brugge), bestaande uit:

- Frans Essel
- Charles Lommens
- Monique Neirinck
- Wim Seynaeve
- Magda Vanderheere
- Marieke Verplancke
- Elisah Gommers

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze bundel kan u zich wenden tot Elisah Gommers (elisah.gommers@bisdombrugge.be / 0484.777.737)