

SPIRITUALITEIT EN OECUMENE: LUTHER, 500 JAAR LATER



Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

woensdag 17, 24 en 31 januari 2018
van 14 uur tot 16.15 uur



CCV in het bisdom Brugge

Lut Vercruyse

Bosdreef 5, 8820 Torhout

Tel. 050 74 56 10

brugge@ccv.be

www.ccv.be/brugge



Vlaanderen
verbeelding werkt

Las je in Tertio (n.a.v. de boekenbeurs) de publicaties van 500 jaar Luther? Wie was dat ook alweer? Hoe kwam het dat een katholiek in hart en nieren zo'n krachtige beweging tot stand bracht? Een beweging die het verdere verloop van de kerkgeschiedenis drastisch beïnvloedde. In deze reeks van drie namiddagen maak je kennis met Luther: zijn leven, zijn context, zijn invloed...

Hoe is het protestantisme ontstaan en wat zijn de eigen accenten tegenover het katholicisme? Waar staan we na 500 jaar op het vlak van oecumene en welke stappen van toenadering zijn er gegroeid tussen beide kerken? Wat is de rol van Calvijn in deze beweging?

Schrijf je in door te mailen of je inschrijving op te sturen naar onderstaand adres.

Data en uur

woensdag 17, 24 en 31 januari 2018 van 14 uur tot 16.15 uur

Begeleiding

Henk Laridon, professor Grootseminarie Brugge

Plaats

Diocesaan centrum Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

Antwoordkaart : Luther, 500 jaar later

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Postnr.: Gemeente:

Telefoon: Mailadres:

Schrijft zich in (**aankruisen wat past**)

voor de volledige reeks en betaalt € 21

voor 1 of 2 namiddag(en) op datum.....en betaalt € 8 per namiddag

Betaal via overschrijving op rekening BE23 7330 5747 8691 van CCV Brugge Religieuzen. De deelnameprijs is inclusief syllabus en koffie.

Opsturen of mailen vóór 11 januari 2018 naar:

lut.vercruyse@ccv.be of CCV Lut Vercruyse, Bosdreef 5, 8820 Torhout